

### נספח א': בינגו

1. מה היה הכינוי של הרב אריה לוי? רב האסירים (על שם ביקוריו בקרב אסירי המחתרות, ראו הרחבה במקבץ הפעילויות)
2. מה היה מנהגו של הרב אריה לוי בימי חול המועד? לבקר אלמנות (שלא ירגישו בדידות בחג)
3. מה היה מצבו הכלכלי של הרב אריה לוי? חי בעוני ובמחסור
4. מה היה ר' אריה נותן לאורחים שבאו לישון אצלו? לישון במיטה שלו
5. כיצד עודד ר' אריה לוי יתומים שהכיר? אמר להם: ראו בי אב
6. כיצד היה ר' אריה לוי עוזר לכובסת שבאה לביתו? משחק עם ילדיה
7. מה היה ר' אריה מזדרז לומר לכל אדם שפגש ברחוב? שלום (לפני שהקדימו אותו).
8. כל ערב שבת נהג לבקר בבתי חולים. מה איחל לחולים? החלמה מהירה
9. מה היה מעביר מבית הסוהר בשביל אסירי המחתרות? מכתבים למשפחות (ובכך היה מסכן את עצמו).
10. ר' אריה לוי היה בין היחידים שהעזו לבקר בבית חולים ל... מצורעים (לא חשש להדבק מהם, ראו הרחבה במקבץ הפעילויות).
11. את מי נהג לבקר מדי ראש חודש? פגועי נפש (ראו הרחבה במקבץ המטודות)
12. כיצד נהג להשאיר תמיד את דלת הבית? פתוחה (כדי שכל מי שירצה עזרה יוכל להיכנס).
13. מה הקפיד להביא לאסירי המחתרות בביקוריו? עוגיות (למרות שהיה עני בעצמו).
14. מה היה תפקידו הרשמי בתלמוד התורה? משגיח רוחני (דואג לרוחניות ולמוסריות של תלמידי תלמוד-התורה)
15. כשלאשתו של ר' אריה כאבה הרגל הם הלכו יחדיו לרופא. מה אמר ר' אריה לרופא? הרגל שלנו כואבת.
16. איזו מידה מיוחדת אמר הראי"ה קוק שיש בר' אריה? גומל חסד בגופו
17. ר' אריה היה ידוע כמי שמשכין שלום בין... איש לאשתו

דוגמה ללוח בינגו:

מזרעים	פתוחה	עוגיות
רב האסירים	שלום	אמר להם: ראו בי אב
גומל חסד בגופו	משגיח רוחני	לבקר אלמנות



## הרחבה על פועלו של הרב אריה לוי

בשנת תרס"ט ( 1909 ) הוסמך לרבנות ע"י הגאונים : הרב חיים ברלין ( בנו של הנצי"ב מוולוז'ין ,) הרב שמואל סלנט והרב אברהם יצחק הכהן קוק שנפשו נקשרה בנפשו. משנת תרע"ז ( 1917 ) ועד אחרית ימיו שימש משגיח רוחני בתלמוד תורה שלידי ישיבת' עץ חיים 'בירושלים. בנוסף לעבודתו כרב וכמשגיח רוחני בתלמוד התורה' עץ חיים , 'עמל ויגע בהשכנת שלום בית , בביקור חולים) למרות הסכנה שהייתה כרוכה בכך פקד בקביעות את בית החולים למצורעים שבירושלים , בניחום אבלים , בגמילות חסדים ( למרות עוניו ומחסורו ) וכן נודע במצוות רבות אחרות. שמו של רבי אריה יצא למרחוק , בעיקר בזכות פעלו הרב למען לוחמי המחתרות , האסירים והאסירות שנכלאו או שנידונו למוות. בדבקות רבה טיפל גם באסירים הפליליים היהודים. הוא ביקר בבת-הסוהר בשבתות ובימי חול , בימי החורף ובימי הקיץ , התפלל עם האסירים , ולמד אתם תורה ומוסר. השמיע באוזניהם דברי נחמה ועידוד ונשא פריסות שלום לבני משפחותיהם. בפעילות זו של הדאגה לאסירים בה החל בימי שלטון המנדט הבריטי , המשיך גם אחרי קום המדינה , עד ימי זקנותו. בשל כך , זכה ר' אריה לכינוי "רב האסירים" , וגם לכינויים " אבי האסירים " ו"הצדיק הירושלמי".