

אתר תנועת אריאל – מאגר הפעולות והצ'ופרים
לימוד צוות ליום העצמאות ע"פ שיעור של הרב אייל ורד

לכל חודש יש את התכונה המיוחדת שלו, ולפי התכונה מתקבצים החגים ובאים אליו. כוח מיוחד שנמצא בזמן. ננסה לגלות את הכוח של חודש אייר.

ויסעו מאילים ויבאו כל-עדת בני-ישראל אל-מדבר-סין אשר בין-אילים ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים: ויבא עמלק וילחם עם-ישראל ברפידם: ...
ויחלש יהושע את-עמלק ואת-עמו לפי-חרב:
ויאמר יהוה אל-משה כתב זאת זכרון בספר ושם באזני יהושע כי-מחה אמתה את-זכר עמלק מתחת השמים:
(ספר שמות פרקים טז-יז)

תכל'ס לא ברור מה המצב של עמ"י בסוף המלחמה. אין כאן ניצחון. אלא רק עמלק נחלש. מה שברור זה שאין כאן ניצחון מוחלט, אחרת לא היה צווי להשמיד אותם.

ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצרים- בשנה הרביעית בחדש זה הוא החדש השני למלך שלמה על-ישראל ויבן הבית ליהוה: (ספר מלכים א' פרק ו פס א)

תחילת הבנייה של בית המקדש מתחילה בחודש אייר. אחרי שבע שנים שלמה מסיים אפשר ממש לשמוח ואפשר להיות עצובים. כי מצד אחד ב"ה התחלנו מצד שני רק התחלנו.

ובשנה השנית לבואם אל-בית האלהים לירושלם בחדש השני החלו זרבל בן-שאלתיאל וישוע בן-יוצדק ושאָר אחיהם הכהנים והלוים וכל-הבאים מהשבי ירושלם ויעמידו את-הלוים מבין עשרים שנה ומעלה לנצח על-מלאכת בית-יהוה: ואין העם מפירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם כי העם מריעים תרועה גדולה והקול נשמע עד-למרחוק: (ספר עזרא פרק ג פס ח-יג)

מתחילים לעבוד בבית המקדש השני, החדש.
יש אנשים ששמחים שמתחילה כאן עלייה חדשה והיא מתמסדת ויש אנשים שבוכים כי זוכרים את מה שהיה.
אותם אנשים נמצאים באותו אירוע וכל אחד מגיב אחרת.
בעצם אפשר לראות שהמהות חודש אייר זה אתחלתא דגאולה. תכונה של התחלתיות.
לשמוח? זה כבר בחירה של כל פרט אם להתמקד בהתחלה או בגאולה.

"בבזל ייסדתי את מדינת היהודים. אם אומר זאת היום בקול, יענה לי צחוק כללי. אולי בעוד חמש שנים, ובוודאי בעוד חמישים שנה, יודו בכך כולם." (הרצל על הקונגרס הציוני הראשון ב-29 באוגוסט 1897)

הרצל משוגע לחלוטין. אחרי פגישה שבה יש בסה"כ רק דיבורים, הוא אומר "הקמתי מדינה..". והוא אומר בעוד חמישים שנה כולם יבינו מה שאני מבין עכשיו. ובאמת חמישים שנה אחרי, בשנת 1947 כולם מבינים שלהודים תהיה מדינה.

"אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידיאות שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעל לה, ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהיתה תוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד, שזהו באמת האושר היותר עליון. אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול" (אורות הקודש חלק ג, עמק צא)

המדינה תכלס מתחילה לקום עוד הרבה לפני שבן גוריון הכריז עליה. מי שהיו לו חושים רגישים כמו הרב קוק יכול להרגיש את זה עוד לפני שהיא קמה תכלס בפועל. הרב קוק גם יודע לקראו למדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם. יש במדינה שלנו פוטנציאל ענק להיות הבסיס של ה' בעולם. אנחנו יכולים להסתכל על זה בתור רק כסא או בתור מלכות ה' שמופיעה פה. וזאת רק הבחירה שלנו. אם לשמוח או לבכות על מה שעדיין לא.
שנזכה באמת לראות תמיד את המציאות השלימה והחזון הגדול שנמצא פה.