

פרשת לך לך

ארץ אהבתי

מלחמת בני אור בבני חושך

הרב דב ביגון

מלחמת בני אור בבני חושך

משחר ההיסטוריה האנושית ועד לאחרית הימים – האנושות רצופה במאבקים ובמלחמות. מקין שקם על הבל אחיו והרגו, דרך מלחמות ומאבקים בימי האבות, מלחמת אברהם אבינו נגד ארבעת המלכים, ושמעון ולוי בשכם. וכשעם ישראל הופיע על במת ההיסטוריה ביציאת מצרים, מיד התנפל עליו עמלק. וכן מלחמות יהושע ורצף המלחמות כל בית ראשון, ומלחמות החשמונאים בבית שני. גם בדורנו, דור התחיה וקיבוץ הגלויות, אנו בשרשרת מלחמות - ממלחמת העצמאות ועד מלחמת עזה העכשווית, כדברי חז"ל, "בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא" (סנהדרין צז א.).

לכל מלחמה יש לכאורה סיבה משלה, אבל מעבר לסיבות החיצוניות שהן מתחלפות ממלחמה למלחמה, ישנה מגמה פנימית לכלל המאבקים והמלחמות מראשיתן עד אחריתן, מקין והבל ועד מלחמת גוג ומגוג - והיא גילוי אור השי"ת בעולם, שיתגלה בסופן של כל המלחמות כחזון אחרית הימים שבו נאמר "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב ד). בשביל לגלות את אור השי"ת בעולם יש הכרח לבטל את הרשעה והרוע מהעולם אשר מטרתם לכבות את אורם של ישראל ההולך ואור בארץ ישראל.

נכון לעכשיו אם במלחמות העבר היו כאלו שניסו לתרץ את המלחמות בינינו לבין הערבים על רקע של ניגודי אינטרסים טריטוריאליים ותו לא, הרי היום ברור לכולם שהמלחמה היא לא רק על טריטוריה אלא בעיקר על קיומה של מדינת ישראל. אויבינו הערבים מדמים לעצמם שעל ידי חורבן מדינת ישראל ח"ו יצליחו למנוע את תהליך התחייה של עם ישראל אשר משמעותו הפנימית וגם החיצונית היא הגשמת חזון נביאי ישראל לעיני כל האנושות, דהיינו, הופעת אורם של ישראל שהוא אור ה' בעולם, בגדול.

עלינו לקרוא למלחמות ישראל ולמלחמה בעזה בשם האמת שלהן – מלחמת בני אור בבני חושך. ארה"ב כינתה בעבר את אותן מדינות שחברו יחד כנגד ישראל וכנגד העולם החופשי "ציר הרשע". גם אויבינו שייכים לאותו ציר רשע שמטרתו להחשיך את העולם ח"ו, אבל אנו עם ישראל עם הנצח ככתוב "נצח ישראל לא ישקר" - עם שמגלה את הנצח בעולם, עם שקיים לנצח, ועם מנצח. גם במלחמה זו נצח בע"ה, ומתוך שנצח את אויבינו זכה אנו והאנושות כולה לשלום אמת ככתוב "ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום".

בציפייה לישועה שלמה
ולניצחון מוחץ על אויבינו

לך לך.. אל בית חיירך!

קורותיו של עם ישראל הינן דו שיח ארוך ומתמשך עם אלוהים. כל ההווה הלאומית שלנו ממוקדת בדו שיח הזה. בלעדיו, לא רק טעם חיינו ניטל, אלא כל הופעת החיים שלנו משובשת. בבסיסו ומרכזו של השיח הזה, בין אלוהים לעמו, עומדת ארץ ישראל.

תחילתו של השיח האלוהי עימנו בציווי הראשון לעברי הראשון, אברהם "לך לך...אל הארץ אשר אראך". המשכו במקום שכך באלון מורה. שם נראה אליו הקב"ה ומבטיחו "לזרעך אתן את הארץ הזאת". כאן, באלון מורה, מקים אברהם-המתרונן על בשורת הזרע והארץ-לראשונה מזבח לה'.

בהמשכה של הפרשה, אחרי היפרד לוט מעליו, חזר הקב"ה ומתגלה אליו פעם נוספת. גם תוכנה של התגלות זו נוגע בא". הפעם ההבטחה על הארץ מפורטת יותר, צפונה ונגבה וקדמה וימה, ומתלווה אליה גם ציווי לעשות מעשה, לקנות בו את הארץ: "קום והתהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה" ואברהם אכן הולך ומגיע עד אלוני ממרא אשר בחברון.

ארץ ישראל נמצאת במרכז הקשר ההולך ונרקם בין אלוהים לאבי האומה ולזרעו אחריו. וזה הסוד לחיים הלאומיים שלנו. אין הארץ רק אמצעי לתכלית הופעת החיים של עם ישראל, מעין בסיס טריטוריאלי, הנפרד במהותו מהתוכן שבתוכו, אלא היא חלק מהחיים עצמם. לאמצעים אפשר לחפש תחליף אמיתי או מדומה. לחיים אין תחליף ואסור למעט אותו.

-הרב מנחם פליקס מתוך מעט מן האור-

"עם מכלול הקוצים והצמחים שנכנסו
לי לגוף אפשר להקים ערוגה של מטר
על מטר, אבל אלו לא סתם קוצים -אלו
קוצי ארץ ישראל."

- אוריאל פרץ -