



## ארץ ישראל היא לב האומה!

קטעים לבחירתו של המדריך, נספח 1

### הרב צבי הירש קלישר בספרו 'דרישת ציון':

שמעו שלומי אמוני בית ישראל!  
...שלחו נא רפואת תעלה אל הלב...  
וכי תשאלו: מהו הלב של ישראל?  
לכו נא ציונה, עלו נא ירושליימה, שאלו שלום  
ירושלים!  
שחרו אדמת קודש, הקימו שממותיה, בנו  
הריסותיה, בקשו בניין חורבותיה,  
עשו ארץ מליחה לפרי קודש"...

### וכמו שאומר הרמ"ק:

"נודע כי ארץ ישראל, לה קורבה ויחס עם התורה - כיחס החיות עם הלב. כי חיים  
אל העולם הוא התורה כאומרו: 'חיי עולם נטע בתוכנו', ומשכן החיות והנשמה  
הוא בלב, ושם עיקר הוראותיה, ומשם מתפשטת אל שאר הגוף. וכן עניין התורה  
- עיקרה בארץ ישראל"

### הסבר:

כמו שבגוף האדם יש הרבה מאוד איברים, ויש גם את הלב. על פניו,  
נראה שהאיברים מתפקדים בכוחות עצמם... הידיים זזות מעצמן,  
הרגליים הולכות מעצמן וכו'. לא באמת חשים את הלב... אולם- ברור  
לכל, שהלב- הוא זה שנותן את החיות לכל האיברים! אם חלילה הלב  
יפסיק לעבוד- כל האיברים לא יתפקדו... אותו דבר לגבי ארץ ישראל!  
ארץ ישראל היא לב ליבה של האומה. לעיתים נראה לנו שאנו יכולים  
לתפקד בלעדיה.. יש צבא, יש תורה, יש עם וכו'.. בעצם יש הכל... אך  
במובן העמוק ממש לא! ארץ ישראל היא זו שמזרימה את החיות לכל.  
בלעדיה חלילה אין משמעות לעם, וכל הדברים הם מפלים.

"זהו החידוש הגדול שהנחילה  
היהדות לעולם - ישנה ארץ  
הקודש. הקדושה שייכת  
למציאות הארצית שלנו ועליה  
להתגלות בכל אורחות חיינו.  
ארץ ישראל - ארצנו הקדושה  
- בה ורק בה תיכון קדושה  
במלואה ותתגלה התורה  
בשלמותה. בהיאחזותנו בה  
ובבנינו אותה אנחנו בונים  
את בנין השכינה בעולם"

(הרב דרוקמן "מעט מן  
האור", תולדות התשס"א).