

מתוך תשובה שכתב שמשון ד"ל לנערה חולה:

"הקב"ה ברא את העולם, ובעולם הזה יש לפעמים אסונות, יש מלחמות, אנשים נהיים חולים...אני לא צריך לספר לך.)  
כך נברא העולם, ויש סיבה שכל דבר נברא בצורה מסוימת, כך העולם מתפתח, כך בני אדם, לומדים להיות בני אדם טובים יותר.

זוהי המהות של חייו-ההשתפרות. להפוך את עצמינו ליותר ויותר טובים. בלי המטרה הזו אין טעם לחיים בכלל.  
אפשר להגיד שאנחנו צריכים לראות כל משבר להודמנות לשיפור, אפשר לקרוא לזה גם ניסיון. זהו טבע העולם.  
אני מבטיח לך, שה' לא יושב על "כסא המלך" שלו ובוחר באופן אקראי להתעלל באנשים.

מי שחושב ככה- פשוט לא מבין מיהו הקב"ה.

חשוב לזכור- בעולם הזה אנשים נהיים חולים, אנשים נפצעים, אנשים עוברים אתגרים קשיים, ומצד שני- נולדים ילדים, אנשים נהנים מגשימים את עצמם ואפילו זוכים לרגעים לא מעטים של אושר.

הכול לטובה? זה צווי. לא הבטחה. אנחנו צריכים לגרום לכך שהכל יהיה לטובה. כל נפילה- להפוך למקפצה. זה לא קל לאף אחד, את יודעת את זה טוב מאוד, אבל אלו החיים.

-וואלה? אני בטוח שגם את חווית רגעי אושר בהם חשבת שהחיים שווים את הכל.

ואם לא, זה עוד יגיע."

מתוך תשובה שכתב שמשון ד"ל לנערה חולה:

"הקב"ה ברא את העולם, ובעולם הזה יש לפעמים אסונות, יש מלחמות, אנשים נהיים חולים...אני לא צריך לספר לך.)  
כך נברא העולם, ויש סיבה שכל דבר נברא בצורה מסוימת, כך העולם מתפתח, כך בני אדם, לומדים להיות בני אדם טובים יותר.

זוהי המהות של חייו-ההשתפרות. להפוך את עצמינו ליותר ויותר טובים. בלי המטרה הזו אין טעם לחיים בכלל.  
אפשר להגיד שאנחנו צריכים לראות כל משבר להודמנות לשיפור, אפשר לקרוא לזה גם ניסיון. זהו טבע העולם.  
אני מבטיח לך, שה' לא יושב על "כסא המלך" שלו ובוחר באופן אקראי להתעלל באנשים.

מי שחושב ככה- פשוט לא מבין מיהו הקב"ה.

חשוב לזכור- בעולם הזה אנשים נהיים חולים, אנשים נפצעים, אנשים עוברים אתגרים קשיים, ומצד שני- נולדים ילדים, אנשים נהנים מגשימים את עצמם ואפילו זוכים לרגעים לא מעטים של אושר.

הכול לטובה? זה צווי. לא הבטחה. אנחנו צריכים לגרום לכך שהכל יהיה לטובה. כל נפילה- להפוך למקפצה. זה לא קל לאף אחד, את יודעת את זה טוב מאוד, אבל אלו החיים.

-וואלה? אני בטוח שגם את חווית רגעי אושר בהם חשבת שהחיים שווים את הכל.

ואם לא, זה עוד יגיע."