



בס"ד

אתר תנועת אריאל – מאגר הפעולות והצ'ופרים

מדרשווקו- בית המקדש

קטע מספר 1:

היה היה פעם כפר ככל הכפרים ובו כל האנשים היו עם 2 ידיים.
 עד שיום אחד, פתאום, נולד בכפר ילד עם יד אחת. זה היה מחזה מוזר מאוד, ובכל
 הכפר עברה השמועה שנולד ילד מוזר ביותר: ילד עם יד אחת בלבד. בהתחלה, אף
 אחד לא רצה לשחק עם הילד שהיה לו רק יד אחת. אף אחד לא רצה לדבר איתו, או
 להתקרב אליו, כי זה היה מאוד מוזר להיות עם יד אחת! אבל מאז שהילד הזה נולד עם
 יד אחת, כל הילדים בכפר נולדו רק עם יד אחת! ולאט לאט היו עוד ילדים עם יד אחת,
 ועוד, ועוד... עד שכבר לא נשאר בכפר ההוא אפילו מישהו אחד עם שתי ידיים. כולם
 היו עם יד אחת: בישלו ביד אחת, שיחקו ביד אחת, ציירו ביד אחת.
 הם לא הבינו: למה בכלל צריך שתי ידיים??
 זה מיותר לחלוטין!

קטע מספר 2:

**"ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינוס,
 נישוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינוס..."**
 (אורות הקודש)

קטע מספר 3:

אדם אחד חיפש מחט בערימה גבוהה וגדולה מאוד של קש. חיפש וחיפש... המון זמן,
 שעה ועוד שעה. הוריד קש מהערימה – וחיפש בו. הוריד עוד קש – וחיפש בו. ולא
 מצא. ערימת הקש התחילה לרדת ונשאר מעט מאוד קש לחפש בו. אבל אז אמר
 האיש: זהו! אני מתייאש! נמאס לי לחפש!
 חכם אחד, שעבר שם באותו זמן, אמר לו: טיפש מטופש! מה אתה מתייאש עכשיו?
 כבר נשאר לך מעט מאוד קש, הסיכוי שתמצא את המחט עכשיו גדול בהרבה...



בס"ד

אתר תנועת אריאל – מאגר הפעולות והצ'ופרים

מדרשווקו- בית המקדש

קטע מספר 1:

היה היה פעם כפר ככל הכפרים ובו כל האנשים היו עם 2 ידיים.
 עד שיום אחד, פתאום, נולד בכפר ילד עם יד אחת. זה היה מחזה מוזר מאוד, ובכל
 הכפר עברה השמועה שנולד ילד מוזר ביותר: ילד עם יד אחת בלבד. בהתחלה, אף
 אחד לא רצה לשחק עם הילד שהיה לו רק יד אחת. אף אחד לא רצה לדבר איתו, או
 להתקרב אליו, כי זה היה מאוד מוזר להיות עם יד אחת! אבל מאז שהילד הזה נולד עם
 יד אחת, כל הילדים בכפר נולדו רק עם יד אחת! ולאט לאט היו עוד ילדים עם יד אחת,
 ועוד, ועוד... עד שכבר לא נשאר בכפר ההוא אפילו מישהו אחד עם שתי ידיים. כולם
 היו עם יד אחת: בישלו ביד אחת, שיחקו ביד אחת, ציירו ביד אחת.
 הם לא הבינו: למה בכלל צריך שתי ידיים??
 זה מיותר לחלוטין!

קטע מספר 2:

**"ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינוס,
 נישוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינוס..."**
 (אורות הקודש)

קטע מספר 3:

אדם אחד חיפש מחט בערימה גבוהה וגדולה מאוד של קש. חיפש וחיפש... המון זמן,
 שעה ועוד שעה. הוריד קש מהערימה – וחיפש בו. הוריד עוד קש – וחיפש בו. ולא
 מצא. ערימת הקש התחילה לרדת ונשאר מעט מאוד קש לחפש בו. אבל אז אמר
 האיש: זהו! אני מתייאש! נמאס לי לחפש!
 חכם אחד, שעבר שם באותו זמן, אמר לו: טיפש מטופש! מה אתה מתייאש עכשיו?
 כבר נשאר לך מעט מאוד קש, הסיכוי שתמצא את המחט עכשיו גדול בהרבה...