

## "ושוב יום אחד לפני מיתתך" (פעולה)

### מערך פעולות מעשה אבות

#### עזרים:

המשנה- "ושוב יום אחד לפני מיתתך"

#### מהלך הפעולה:

החניכים ישחקו:

- 3 מקלות, כשחניך נפסל הוא יכול לחזור למשחק אם מודיע: "נפסלתי!"
- אקווקווה - כשחניך נפסל הוא יכול לחזור למשחק אם מודיע: "נפסלתי!"
- זרם - כשחניך נפסל הוא יכול לחזור למשחק אם מודיע: "נפסלתי!"

המדריך יסכם: במשחקים אמנם נפסלנו, אבל יכלנו לחזור למשחק! כך גם אצל ה'. לא משנה כמה פעמים 'ניפסל' - נחטא, תמיד אם נתוודה ונעשה תשובה הוא יסלח לנו ו'יחזיר אותנו למשחק' - כאילו לא נפסלנו/נחטאנו בכלל!

במשנה כתוב "ושוב יום אחד לפני מיתתך" (יפרוס דף עם המשפט על הרצפה שהחניכים יוכלו לראות את המשפט) מה זה "ושוב"? = לשוב בתשובה... מזה "יום אחד לפני מיתתך"? יש יום כזה? שבו אנחנו יודעות שיום אח"כ נמות? מישהו בא להודיע לנו? לא! רוב האנשים לא יודעים... אז מה הכוונה של המשנה בזה שהיא אומרת לנו לשוב בתשובה יום אחד לפני שנמות? הרי אנחנו לא יודעים באיזה יום לעשות את זה! מה התשובה? הכוונה של המשנה היא שנחזור בתשובה **כל יום** כל יום נחשוב - אם מחר ח"ו אני אמות, אני לא רוצה ח"ו למות בלי לעשות תשובה! ולכן כל יום נוודא שאנחנו נקיים מחטאים, שכל החברים סלחו לנו... לא נחכה עם זה לא לראש השנה ולא ליום אחד לפני שנמות - כי מן הסתם לא נדע את זה. לפני השינה יש קטע שאומרים, שמזכיר לנו גם את העניין הזה של לחזור בתשובה כל יום... (מחלקים, וממליצים לחניכים למי שעדיין לא אומר, לומר לפני השינה כל יום)

**"רבונו של עולם הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי בין בגופי בין בממוני בין בכבודי בין בכל אשר לי בין באנס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בדבור בין במעשה בין בגלגול זה בין בגלגול אחר לכל בן אדם ולא יענש שום אדם בסיבת: יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי שלא אחטא עוד ולא אחזר בהם, ולא אשוב עוד להכעיסך ולא אעשה הרע בעיניך, ומה שחטאתי לפניך מחק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי יסורים וחלים רעים: יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, יהוה צורי וגאלי"**

אפשר להקריא את הסיפור "הצעף הצהוב".

קוראים את המשנה+טיפצ'פור:

הם אמרו שלשה דברים: רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס. ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

טיפצ'פור: תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאוחר..

ועשונב יום  
אחדד לפני  
מתתתך





רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור

רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך  
כשלך, ואל תהי נוח לכעוס.  
ושוב יום אחד לפני מיתתך. (אבות ב, י)

### טיפציפור:

תתחילי לחזור בתשובה היום. אל תאמרי מחר פן יהיה מאור